

Eindrapport

Project: Abba-Kinderhuis India



India – Andhra Pradesh – Guntur

Index

1.	Hoe het begon	2
2.	De aankoop van de grond	3
3.	Start van de bouw	5
4.	Fondswerving in Nederland	7
5.	Tegenstand uit de samenleving	8
6.	Werkbezoek in de zomer van 2009	9
7.	Het huis is bijna klaar	11
8.	Interieur en ontwikkeling terrein	12
9.	Verhuizen naar de nieuwe locatie	13
10.	Officiële opening 15 september 2010	14
11.	Schoolbus voor de kinderen	15
12.	Persoonlijk bezoek – januari 2011	16
13.	Budget van het hele project	18
14.	Slotconclusie	19

1. Hoe het begon

In november 2009 vertrok ik naar India voor een aantal conferenties waar ik zou spreken. In samenwerking met mijn vriend Kingsly Lazarus van Sharing Hands Trust – India.

Terwijl we door India reisden kwamen we in Bapatla, een dorpje aan de oostkust van India in het district Guntur in de staat Andhra Pradesh Daar had Sharing Hands ongeveer 50 weeskinderen die onder hun zorg vielen.

De jongetjes sliepen in een piepklein kerkje met een zandvloer. Ze hadden geen enkele privacy, geen lockers, geen eigen plekje. Hun spulletjes lagen in een hoekje op een hoop en als de kerk een samenkomst had, moesten de kinderen wijken. De meisjes hadden het niet veel beter, maar verbleven in een klein huisje vlakbij.



Hierboven Ulfert, Jaap en Wichard met de kinderen van Bapatla voor het kleine kerkzaaltje dat als tijdelijk onderkomen wordt gebruikt voor de jongetjes. De meisjes slapen in een klein huisje in de buurt.

Geraakt door de inzet van Sharing Hands Trust om deze kinderen te helpen waar ze konden met de middelen die ze hadden, hebben we terplekke besloten om een nieuwe behuizing voor deze kinderen te bouwen.

2. De aankoop van de grond

We zijn gelijk op zoek gegaan naar een stuk grond, die vooral aan rijke boeren toebehoort. Veel van deze Hindoes zien het als een slecht voorteken om arme mensen op hun grond te hebben wonen, waardoor sommige eigenaars ons al bij voorbaat afwezen toen ze hoorden dat het om een weeshuis ging. Ook bleek dat deze grond alleen gepacht kon worden voor 13 jaar. Nadien kan het contract ontbonden worden en ben je alles kwijt. Bovendien was er recentelijk een andere organisatie, die zowel een school als weeshuis had gebouwd. Maar toen hun contract afliep, werd het niet vernieuwd. Ze moesten vertrekken en alles achterlaten, waarna de Hindoes de gebouwen afbraken om deze ‘vernedering’ uit te wissen. Aangezien we niet hetzelfde lot wilden riskeren zijn we uitgeweken naar een andere locatie, buiten de stad maar dat nog wel binnen het district Guntur.

Andhra Pradesh

India telt 38 staten, waarvan Andhra Pradesh er één is. Het ligt in het zuidoostelijke deel van India en heeft een kustlijn van 1200 km, die zich uitstrekt van Orissa tot Tamil Nadu. Hyderabad is de hoofdstad. Andhra Pradesh telt zo’n 67 miljoen inwoners. De talen die er gesproken worden zijn: Telugu, Urdu, Hindi en Tamil. Toch is nog bijna 55% van de bevolking analfabeet. Naar schatting zijn er in deze staat zo’n 500.000 wezen en weduwen. Volgens de statistieken ligt dit percentage tussen de 0,8 en 0,9% van de bevolking.



Zo’n 70% van de bevolking van Andhra Pradesh is werkzaam in de landbouw.

De belangrijkste gewassen zijn rijst, maïs, gierst, peulvruchten, tabak, katoen, suikerriet, aardnoten en bananen. Circa 23% van het gebied bestaat uit bos. Belangrijke bosproducten zijn teak, eucalyptus, cashewnoten, bamboe, zachthout.

De voornaamste industrieën produceren machine werktuigen, synthetische middelen, medicijnen, zware elektrische machines, schepen, kunstmest, elektronische apparaten, cement en cementproducten, luchtvaartonderdelen, chemicaliën, asbest, glas en horloges. Belangrijke grondstoffen die in Andhra Pradesh worden gevonden zijn kopererts, mangaan, mica, kool en kalksteen.

Terwijl we nog in India waren hebben we zitten brainstormen over de grootte, het aantal kamers, hoeveel kinderen we zouden opvangen en wat de kosten zouden zijn. Het hele project hadden we ruwweg begroot op € 100.000. Terug in Nederland hebben we een projectplan geschreven. Begin 2009 hebben we dit plan in Nederland gelanceerd en zijn we ook op zoek gegaan naar sponsors om deze droom te verwezenlijken. We zochten daarbij sponsors in onze eigen achterban alsook bij andere organisaties die op dit terrein actief zijn.



Ondertussen had onze Indiase partnerorganisatie “Sharing Hands” de grond aangekocht voor bijna € 20.000 inclusief de leges en de belastingen. Omdat er inmiddels genoeg geld was binnengekomen, konden we de aankoop rond maken, zodat er ook snel begonnen kon worden met bouwen.

3. Start van de bouw

Het duurde niet lang voordat de bouwtekeningen waren gemaakt. Deze werden gemaakt door architect en aannemer Lurthu, die al eerder voor Sharing Hands een kinderdhuis in Chennai had gebouwd. De totale kosten voor de bouw werden begroot op € 75.000.

PLAN SHOWING THE PROPOSED CONSTRUCTION BUILDING IN SHARINE HAND TRUST ABBA'S CHILDREN HOME ANDRA PRADESH.



Hierboven de bouwtekening van bovenaf gezien. Links de slaapzalen voor de jongen en meisjes. En rechts de grote hal voor gezamenlijke activiteiten en de keuken met voorraadkamer. Bovenaan een rij douches en toiletten. Om hygiënische redenen zijn deze buiten het gebouw geplaatst en binnen is een toilet voor nachtelijk bezoek.

Voor het terrein ligt nog een groot speelveld waar de kinderen kunnen spelen. Het stuk grond ligt buiten de stad in een rustige groene omgeving en is omgeven door prachtige rijstvelden en veel palmbomen. Een mooie rustige schone omgeving. De scholen zijn dicht in de buurt, zodat de schoolgaande kinderen straks makkelijk zelf lopend naar school kunnen.



Hierboven een impressie tekening van het te bouwen object, zodat we alvast een indruk zouden kunnen krijgen van hoe het er op termijn zou uit komen te zien.

Het duurde niet lang voordat de tekeningen werden goedgekeurd en de vereiste bouwvergunning werd afgegeven. Nu kon men beginnen met het bouwrijp maken van de grond om onze droom te verwezenlijken. Rond half april 2009 gaf Kingsly Lazarus van Sharing Hands trust het startschot voor de bouw van het Abba-kinderhuis in Guntur.



Kingsly gaf het startschot voor de bouw en bouw materiaal werd aangedragen om de droom te realiseren.

4. Fondswerving in Nederland

Terwijl de bouw in India van start ging, waren wij ondertussen hier in Nederland druk bezig met het werven van fondsen. Zo hebben we een website geopend: www.abbakinderhuis.nl. Ook zochten we de media en kreeg ik een paar artikelen in de lokale kranten. Verder hebben twee promofolders gemaakt en twee promofilmpjes voor internet en de lokale televisie. Daarnaast hebben we drie benefit concerten gegeven in Vlissingen, Ede en Loppersum.



Onze 1^o folder – januari 2009



Onze 2^o folder – oktober 2009



Onze 1e promo-filmpje



Onze 2e promo-filmpje

Klik op de bovenstaande folders om ze als PDF online te lezen, indien u dit document bekijkt op de computer. Ditzelfde geldt voor de promofilmjes die we voor dit project hebben gemaakt. U kunt deze dan online bekijken.



5. Tegenstand uit de samenleving

Terwijl het werk goed vorderde kwam er onverwachte tegenstand van lokale corrupte ambtenaren. Op onze website hadden ze de naam Bapatla gevonden en ook de naam van Sharing Hands en Kingsly Lazarus. Omdat ze begrepen dat een 'Amerikaanse' organisatie dit project sponsorden wilden ze geld opeisen.

Aangezien ze noch Engels noch Nederlands kunnen lezen, veronderstelden ze dat het om een Amerikaanse organisatie ging. Kingsly werd bedreigd en gesommeerd het werk neer te leggen totdat er steekpenningen werden betaald. Kingsly hield zijn rug recht en liet zich niet gek maken door deze intimidaties. Ook eiste hij bewijs voor hun bewering. Ondertussen had ik op dringend verzoek van Kingsly zijn naam, en de naam van Sharing Hands en Bapatla van onze website verwijderd.

Ik was zo kwaad over deze misdadige corrupte ambtenaren, aangezien we onder onze donateur zelf weduwen hebben die van hun geringe pensioentje elke maand € 25, - euro schenken voor de weeskinderen in India. Dit geld mocht onder geen enkel beding in de zakken van deze corrupte ambtenaren verdwijnen. Hadden ze dan helemaal geen hart voor de weeskinderen van hun eigen land? Ik was buitengewoon verontwaardigd. Toen die corrupte ambtenaren echter niet langer konden bewijzen dat het om "Sharing Hands" en Bapatla ging, omdat wij die namen van onze site hadden gehaald, dropen deze zakkenvullers af. Gelukkig was het gevaar geweken en konden wij weer ongestoord ons werk doen.



De fundamenten werden gelegd, de buitenmuren gemetseld en de kolommen gingen de lucht in. Mei-Juni 2009

6. Werkbezoek in de zomer van 2009

In augustus 2009 bracht ik met ons team een werkbezoek, zowel aan de kinderen in hun oude locaties, maar vooral ook om de bouwontwikkelingen met eigen ogen te zien. Het casco stond er al bijna en zo begonnen de contouren van het gebouw al aardig zichtbaar te worden.



Het casco staat er en samen met mijn zonen en Kingsly inspecteren wij de vorderingen van de bouw van het huis



De bovenvloer wordt met boomstammetjes geschut. De stalen platen worden met olie ingewreven zodat ze later na het uitharden van het cement makkelijk konden worden verwijderd. In september 2009 is met bijna 100 man de cementvloer met handemmermetjes gestort. Het was mooi droog weer en de volgende dag regende het en dat was ook alleen maar gunstig om de nieuwe vloer nat te houden.



Abba Child Care Int.



Nadat de vloer was gestort bracht Kingsly een bezoek om het resultaat te inspecteren. Het zag er heel goed uit.



7. Het huis is bijna klaar

Het casco en de vloer storten was relatief snel gebeurd, maar de totale afwerking duurde nog aanzienlijk veel langer. Het heeft zeker tot juni 2010 geduurd voordat alles klaar was.



Deze beelden spreken voor zich, alles is in India handwerk, zelfs kozijnen worden met de hand gemaakt.

8. Interieur en ontwikkeling van het terrein

In onze eerste begroting hadden we helemaal geen rekening gehouden met de kosten van het ontwikkelen van het terrein en de kosten van het interieur. Daarbij moet je denken aan de omheining, het hekwerk, de perkjes en speeltoestellen voor de kinderen. En binnen ging het om verlichting, ventilatoren, ledikanten, matrassen, dekens, lockers voor de kinderen, keukengerei, kooktoestellen, borden, kommen, bestek enzovoorts. We hebben deze hele operatie begroot strak begroot op € 10.000,- En wonderwel is het gelukt met de hulp van nog wat lokale leveranciers die ons gunstig gestemd waren om het daarmee rond te krijgen.



9. Verhuizen naar de nieuwe locatie

Uiteindelijk brak het moment aan dat de kinderen naar hun nieuwe onderkomen konden verhuizen. Ze waren buitengewoon opgewonden en konden niet wachten. Het was half augustus 2010 dat de verhuizing van de kinderen was geplant. Aan hun gezichten is te zien dat ze het gewoon geweldig vonden om in zo'n mooi huis te wonen.



De meisjes op hun nieuwe kamer

De jongens op de klimrekken

Kingsly met de jongens op hun kamer



Een nieuwe toekomst voor deze prachtige kinderen, dat was de droom die we in gedachten hadden

10. Officiële opening 15 september 2010

En toen was het zover, op 15 september 2010 werd het “Abba-Kinderhuis” officieel geopend door John en Rachel Lazarus, de ouders van Kingsly die dit mooie kinderwerk zijn begonnen.



John (Kingsly's vader) knipt het lint door en verklaart daarmee het Abba-kinderhuis officieel voor geopend. Achter hem staat zijn vrouw Rachel en links achter kijkt Kingsly toe. Daarna was het feest en samen lekker eten.



11. Schoolbus voor de kinderen

Omdat de kinderen tot het nieuwe schooljaar nog naar hun oude school moesten, zouden ze elke dag met openbaar vervoer moeten gaan. Of we zouden elke dag een bus met chauffeur moeten huren tot het nieuwe schooljaar. Na calculatie hebben we besloten om zelf een bus te kopen, die dan ook nadien gebruikt kan worden als we zo nu en dan er met een groep kinderen op uit zouden willen trekken. We vonden een bus van typische Indische makelij. Niet erg mooi, maar wel heel sterk en degelijk, en uitermate geschikt voor dit doel. De kosten waren € 5.000,- Een goede investering voor de komende jaren.



12. Persoonlijk bezoek – januari 2011

Afgelopen januari was ik in India om al onze projecten te bezoeken en mocht ik met eigen ogen het eindresultaat zien. Het was echt geweldig om te zien wat voor goed werk de aannemer heeft geleverd. Het was een feest om bij de kinderen te zijn en omdat ik als initiatiefnemer kwam, werd er opnieuw een soort feestelijke opening gehouden.



De kinderen zongen liedjes, we hebben spelletjes gedaan en lekker met elkaar gegeten. De droom die twee jaar eerder in mijn hart was geboren was nu werkelijkheid geworden.



Ik zou u wel 1000 foto's willen laten zien van al deze mooie kinderen maar dat is niet de bedoeling van dit rapport



Abba Child Care Int.



Al die blijde bekkies en een nieuwe hoopvolle toekomst voor al deze prachtige kinderen, dat is waarom we al die moeite doen. En dit is alleen nog maar het begin, want we willen nog veel meer van deze projecten gaan doen.



Alle gevers heel, heel erg bedankt voor jullie ondersteuning en jullie giften



13. Budget van het hele project

Financiële begroting voor de bouw van het “Abba-Kinderhuis” te Guntur in India

Onderdelen van de begroting	Euro's	Indiase Rupees
Architect en bouwkosten	€ 75.000	Rs 5,025,351
Aankoop grond	€ 17,930	Rs 1,201,552
Leges aankoop	€ 570	Rs 38,193
Aanvullende werkzaamheden	€ 6.500	Rs 435,543
Interieur en aanleg terrein en omheining	€ 10.000	Rs 700,000
Schoolbus voor transport	€ 5.000	Rs 350,000
Totaal **	€ 115.000	Rs. 7,750,639

Naast de aanvullende werkzaamheden zijn er ook kosten voor de aansluiting op het elektriciteitsnet, de bouwvergunning, de waterleiding, de septic tank en de watertank van 10.000 liter op het dak met pomp, een erf afscheiding, tuinaanleg, plafondventilatoren voor alle vertrekken, de keuken en nog wat overige inrichtingskosten, etc.

De uiteindelijke kosten voor al deze werkzaamheden kwamen neer op € 16.500,-

We zijn bij deze berekening uitgegaan van de toen geldende koersindex van 1 april 2009.

De kosten kunnen in werkelijkheid enigszins afwijken vanwege koersschommelingen

Jaap Dieleman

14. Slotconclusie

Het hele project heeft heel veel in mij losgemaakt. Ik heb besloten nog veel meer van deze projecten te gaan doen. In principe heb ik besloten om voor 10.000 kinderen sponsoren te zoeken. Op dit moment hebben we al 200 die we een nieuwe toekomst kunnen bieden voor € 20,- per maand.

Omdat dit werk toch van een heel andere aard is dan mijn oorspronkelijke werk als trainer van geestelijke leiders en ook om belangenverstrengeling te voorkomen, heb ik voor deze visie en deze projecten een nieuwe stichting in het leven geroepen. De stichting heet: Stichting Abba Child Care International

Al onze charitatieve projecten gericht op het helpen van vooral wezen, maar ook weduwen en vluchtelingen zullen we voortaan doen vanuit St. Abba Child Care Int. Inmiddels is de stichting geregistreerd bij de KvK, hebben we een eigen rekening nummer en website: www.abbachildcare.org

We hebben ook een nieuwe folder gemaakt voor Abba Child Care waarin we ons nieuwste project aankondigen. Een kinderkuis in Rajasthan, noord west India. We denken daar op termijn het "Abba-Village" te bouwen waar we hopen 1000 kinderen op te vangen die nu nog als slaaf werken in de marmer en graniet mijnen. Op dit moment hebben we al bijna 100 kinderen die bevrijd zijn uit deze slavernij en onder onze zorg vallen.



Klik op deze folder om hem in te zien

Stichting Abba Child Care International

Boomkleverlaan 263a

3893-JW Zeewolde

Tel: 085-1043412

Email: info@abbachildcare.org

Website: www.abbachildcare.org

ING Bank reknr. 5892986 (ANBI-Status)

IBAN: NL85INGB0005892986

BIC: INGBNL2A

KvK - 51088312